



# *oud nieuws*

Uitgegeven door de historische vereniging van Krimpen aan de Lek 'Crempene'

Nr. 17, januari 2019

Beste Crempenaren,

Nu het jaar 2018 weer historie is geworden kunnen we constateren dat we als vereniging een goed jaar achter de rug hebben. Ons ledenaantal is gestaag gegroeid tot 150 en daarmee zijn we in Krimpen aan de Lek een flinke vereniging geworden.

Inhoudelijk kunnen we terugzien op een aantal geslaagde activiteiten met als hoogtepunten de Open Monumentendag (ca. 150 bezoekers op de Zaag en 50 bezoekers in de Hervormde Kerk) en de eerste dagexcursie (40 deelnemers). Ook ontvingen wij weer regelmatig schenkingen, in de vorm van foto's, voorwerpen etc., die teruggrijpen op de geschiedenis van Krimpen.

Voor het nieuwe jaar wil ik U namens het bestuur van Crempene een voorspoedig en vooral gezond jaar toewensen.

In dit jaar willen wij onder meer proberen een boekje (het achtste in de serie) uit te geven (i.s.m. de IJclub). Het zal gaan over de geschiedenis van ijsclub Thialf. Mocht U nog 'winterse' foto's hebben van ons dorp, dan houden wij ons zeker aanbevolen.

Ook willen wij U verzoeken suggesties te doen voor onderwerpen en sprekers voor onze komende ledenvergaderingen.

Met de inhoud van deze nieuwsbrief, de geschiedenis van de boerderij Boulust, wens ik U namens het bestuur veel leesplezier toe.

Voorzitter, Hans Dekker

## **Boerderij Boulust**

*(deels overgenomen uit De Havenloods 26-04-1960)*

In 1960 is de oude boerderij Boulust, Dorpsstraat 120, afgebroken (hij stond ten westen van het Koetshuis en café 't Haagje). Er is toen onderzocht hoe oud de boerderij was. Het jaartal 1788 in de gevelsteen wilde volgens monumentenzorg nog niet zeggen dat deze boerderij toen gebouwd is. Uit diverse onderzoekingen is het vast komen te staan dat de voorgevel in 1788 is vernieuwd. De onderzoekers achten het zelfs niet uitgesloten dat de boerderij er zo omstreeks 1670 reeds stond. Precieze bewijsstukken



zijn hier niet voor aanwezig. Maar de ligging van de boogkelders in het benedenhuis, die tot ver in de dijk doorlopen, bevestigen dit vermoeden, gezien de bouwstijl en de verwerkte materialen. De, in deze boogkelders, ingemetselde tegels zijn door vroegere eigenaars verwijderd. Die tegels, waarvan er een gedeelte een grote historische waarde bezitten, waren van een zeer bijzondere makelij. Naast de normale geglazuurde tegels was er een aantal, waarin de namen verwerkt stonden van de vroegere eigenaars. Deze tegels werden dus speciaal vervaardigd.

Zover na te gaan is, is deze boerderij geen familiebezit geweest, zoals meestal voorkomt bij oude boerenhofsteden. De oudst bekende eigenaar is de heer Joh. de Jong en later heeft de wed. de Jong de boerderij beheerd, maar dan is het al 1850. Verdere eigenaars zijn de heren v.d. Graaf en P. Horsman. Deze laatste was zelf geen boer, maar verhuurde de boerderij aan Oskam (de laatste boer). In die jaren was deze boerderij een flink bedrijf met 25 bunder land (ca. 25 hectare). Op 14 april 1926 kwam er een einde aan de oorspronkelijk bestemming van deze boerderij. De heer P. de Groot kocht het complex van de toenmalige eigenaar, de heer A. de Jong en liet de koeienstal verbouwen tot een grote garage voor zijn Transport- en Bodedienst.



*Bode Piet de Groot en zijn zoon Wim op de Noord in 1947. De Groot startte zijn bedrijf in 1918. Het 75-jarig bestaan was in 1993.*

### Hervormde Kerk

In 1939 toen de oude Nederlands Hervormde Kerk wegens bouwvalligheid afgebroken moest worden, lieten



de Kerkvoogdij en Kerkenraad de Nederlands Hervormde Gemeente het oog vallen op dit gebouw. Wegens omstandigheden stond de grote garage leeg en was geschikt voor kerkelijke activiteiten. De banken en stoelen uit de oude kerk, die toch geen dienst meer konden doen in de nieuwe kerk, werden er in geplaatst en zo heeft deze oude boerderij nog ruim anderhalf jaar dienst gedaan als kerkgebouw van de

Nederlands Hervormde Gemeente. Een kamer deed dienst als consistoriekamer. De koster A. v.d. Velden van de Hervormde Kerk woonde onder hetzelfde dak. De heer v.d. Velden, die ook een groentewinkel had in het benedengedeelte van de boerderij, behoefde dus niet ver te lopen naar de kerk.



## Kruidenierswinkel

Het bovenhuis aan de dijk behoorde al sinds lange tijd niet meer tot de boerderij. In het aan de dijk



grenzende gedeelte is jaren lang een kruidenierswinkel gevestigd geweest. Namen als Arie de Boom en Klaas de Boom zijn nog herinneringen uit vervlogen tijden. De laatste winkelier was de heer W.M. Slingerland, die hier 41 jaar als kruidenier gevestigd was. Hij was ook bekend vanwege het feit dat hij 45 jaar lang de leider is geweest van de Hervormde Zondagschool. Ook valt nog te vermelden dat de andere winkelier de heer A. de Boom één der oprichters was van de zondagschool.

## Onbewoonbaar

In 1953 werd over het lot van het oude Boulust beslist. Het zou afgebroken moeten worden. Bij besluit van de gemeenteraad werden de bewoners en de eigenaar medegedeeld dat de panden onbewoonbaar verklaard werden. In 1956 kregen de laatste bewoners hetzij een nieuwe hetzij een betere woning toegewezen en kwam de woonruimte leeg te staan.

In 1959 kocht de heer C. Stinis te Krimpen aan de Lek de boerderij met diverse opstallen en grond van de erven Vonk-



Noordergraaf. Dat niet tot sloop kon worden overgegaan kwam doordat de oude boerderij gebruikt werd als opslagplaats en werkplaats van diverse kleine bedrijven. Aan de achterzijde was gebr. Van Vliet, installatie- en elektriciteitsbedrijf gevestigd, dat veel werk had aan de schepen die bij scheepswerf 'De Lek' werden gebouwd.

## Ontruiming

In april 1960 was dan de ontruiming. Op de enorme zolder boven de garage, die als opslag fungeerde voor weinig gebruikte voorwerpen, zoals de erepoorten van de Oranjevereniging, vond men een piano. Niemand wist meer van het bestaan ervan en uiteraard was de piano niet in goede conditie. De BB en EHBO moesten na de afbraak op zoek naar een nieuw oefenterrein, maar een beter terrein als dit was bijna niet te vinden. Het is voorgekomen, dat de gewonden zo goed verborgen waren in dit oude gebouw, dat de BB het zoeken moest staken en de gewonden maar uit eigen beweging weer gezond moesten worden. Het bestuur der Vrije Evangelie, die haar diensten belegde in een achter de boerderij gelegen gebouwtje, had nog tot 1 januari 1961 de beschikking over het gebouw.





Door de sloop van de boerderij en de verdere bestemming die door de eigenaar aan dit grote terrein gegeven zou worden moest er naar een andere plaats van samenkomst uitgekeken worden. Op 26-03-1961 kreeg de Stichting Vrije Evangelisatie een bouwvergunning voor het plaatsen van een noodkerkgebouw in de Tuinstraat. Toen de oude boerderij (1960) en de huisjes ernaast (1964) werden afgebroken was het uit verkeerstechnisch oogpunt een verbetering van de situatie aan de Dorpsstraat.

### Stinis

De heer Stinis heeft na het bouwrijp maken van de grond op het gedeelte grenzende aan de Admiraal de Ruyterstraat een moderne bungalow laten bouwen (1961).

Het bedrijf Stinis is al sinds 1830 gevestigd aan de Dorpsstraat, eerst als Grof-, Hoef-, Kachel- en Rijtuigsmederij.

Bij het uitbreken van de crisis, toen het bedrijf de naam Wed C. Stinis had, hebben ze een aantal jaren schaatsen en sleeën gemaakt. Er zijn circa 3000 paar schaatsen gemaakt in twee modellen: het Waddinxveense model ('boeier') en de schoonrijschaats (1927-1931).



In 1953 heeft het bedrijf buitendijks helemaal onder water gestaan. Het tij keerde en het familiebedrijfje werd een constructiebedrijf. Na de watersnood moest de dijk snel worden versterkt. Veel huizen werden gesloopt, waaronder ook de smederij met werkplaats, het woonhuis en de winkel. Hierdoor kon er een versterkte kade kon worden gebouwd.



Deze is op veel plaatsen nog aanwezig.

De gemeente verleende een vergunning voor de bouw van een moderne constructiehal met kantoor op het binnendijkse terrein aan de Dorpsstraat. Dit terrein lag sinds 1943 braak, vanwege de door de Duitsers verplichtte afbraak van de woonhuizen.

Het bedrijf kon nu geweldig groeien en verwierf later ook het aan de buitenzijde van de dijk gelegen terrein. Inmiddels is het uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. Vanuit Krimpen aan de Lek bedienen ze de markten Europa, Midden-

Oosten, Noord- en Zuid-Amerika. Familiebedrijf Stinis Holland B.V. (6 generaties) is actief in de branche Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen (vooral spreaders).

## Boekbesprekingen

In het archief van onze vereniging bevinden zich diverse boeken over de historie van Krimpen aan de Lek. Via deze rubriek willen we u hiermee laten kennismaken en hopen u er voor te interesseren deze te gaan lezen. Bent u geïnteresseerd om de besproken boeken te lezen dan kunt u een afspraak maken:

[crempene@gmail.com](mailto:crempene@gmail.com) of langskomen. Meestal is er iemand aanwezig op donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de archiefruimte van de Dertienhuizen

Op onze website (startpagina) staat een boekenlijst van de boeken over Krimpen aan de Lek, die in het archief aanwezig zijn.

---

### Boekbespreking (door Henk Hofwegen)

M.J. Nieuwenhuis en C. Schouten, *Krimpen aan de Lek in oude ansichten* (Zaltbommel 1982). Uitgave Europese Bibliotheek, 79 blz.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart.

Waarop een kerk een kar met paard.

Een slagerij J. van der Ven.

Een kroeg, een juffrouw op de fiets.....

Zo begint een bekend lied van Wim Sonneveld over het dorp van tekstschrijver Friso Wiegersma, ruim 100 jaar geleden. Het gaat over Deurne, maar het had ook zomaar Krimpen aan de Lek kunnen zijn. In het boekje *Krimpen aan de Lek in oude ansichten* staan zo'n 40 afbeeldingen die het dorpsleven uit die

tijd weergeven. Een aantal van de afgebeelde ansichtkaarten zijn ooit uitgegeven door drukkerij Fa. S & W.N. van Nooten te Schoonhoven. Als vroeger een fotograaf op een dorp verscheen was dat een gebeurtenis die veel publiek trok, de reden waarom er op de ansichtkaarten veel mensen staan. Wellicht geënceneerd door de fotograaf staan ze keurig te poseren.

Op een aantal foto's komen we de windmolens tegen die ons dorp rijk was. De straatnamen 'De Eendracht', 'Weltevreden', 'De Hoop' en 'Klein Profijt' in de wijk Molenweide herinneren nog aan het bestaan van windmolens in ons dorp. Een aantal van deze molens is afgebeeld.

Uiteraard ontbreken de ambachtslieden niet. We zien een foto met een aantal werknemers van smederij Stinis. Wie had ooit kunnen vermoeden dat een dorpsmederij zou uitgroeien tot een internationaal opererend bedrijf?

Zoals gebruikelijk op een dorp hadden veel inwoners bijnamen. In het boekje staan er een aantal vermeld. Het gebeurde wel dat mensen die van buiten het dorp afkomstig waren de echte namen niet kenden en iemand beleefd met de bijnaam aanspraken.

Ook zien we veel gebouwen die het veld hebben moeten ruimen in verband met dijkversterkingen of die om andere redenen, zoals b.v. ouderdom, moesten worden gesloopt. De oude hervormde kerk afgebeeld met Lekbootsteiger is hier een voorbeeld van. Toch zijn er nog veel herkenningspunten zoals de oude schoolgebouwen van de openbare school aan de Molendijk, de School met de Bijbel naast de Mandenmakerstoep en de openbare school aan de Schoolstraat die recent is verbouwd tot een aantalwoningen. Ook andere nog steeds bestaande markante gebouwen als de watertoren en het kantoor van scheepstimmerwerf J&K Smit aan de Rijsdijk ontbreken niet.



## Werkgroep Archeologie Nederlek (WAN)

De Werkgroep Archeologie Nederlek (WAN) is op 22 augustus 2006 opgericht en bestaat uit leden van de historische verenigingen 'Lekkerkerk door de tijd' en 'Crempene'.

Sloopwerkzaamheden in de dorpskern van Krimpen vormden de aanleiding tot de oprichting van de werkgroep. Daarnaast was de schenking van een grote hoeveelheid aardewerkscherven uit Krimpen aan de Lek door de amateurhistoricus Jan van Lit een flinke stimulans om zich te verdiepen in allerlei soorten aardewerk. De oppervlaktevondsten waren afkomstig uit de ondergrond van de oude boerderij van Huizer aan de Dorpsstraat, die in 1981 gesloopt werd.

De activiteiten van de werkgroep omvatten de bestudering en registratie van vondsten, het samenstellen van exposities, publieksvoorlichting en veldwerk. Ze verzamelden bij de aanleg van de nieuwe N210 honderden scherven van kogelpotaardewerk uit omstreeks 1200, die nauwkeurig beschreven worden.

De WAN beschikt sinds oktober 2008 over een eigen werkruimte, waar ze het te bestudeerde materiaal kunnen uitleggen op grote tafels. Op maandagavond zijn ze meestal bezig met sorteren en registreren aan de Poolmanweg in Lekkerkerk, waar ook veel tentoongesteld staat. Een klein deel staat momenteel in onze vitrinekast in de hal van de Dertienhuizen.



### Mededelingen:

- Voor het inzien van foto's en/of het archief in de Dertienhuizen kunt u een afspraak maken.
- We hebben weer foto's ontvangen, waarvoor hartelijk dank. We zijn nog op zoek naar meer foto's over Krimpen aan de Lek. Ook dia's zijn welkom. Heeft u er nog? Wij scannen ze en u krijgt ze terug.
- In de Dertienhuizen staat in de hal een vitrinekast, waarin momenteel foto's te zien zijn van de Lekboot en de 2 veren. In het onderste gedeelte staan archeologische vondsten van de WAN.
- In de fotowand van de bibliotheek in het Cultuurhuis zijn nu winterfoto's van Krimpen aan de Lek te zien.
- Iedere 1<sup>e</sup> vrijdagmiddag van de maand zijn we in de bibliotheek aanwezig. Heeft u vragen of een leuk verhaal, kom dan een keertje langs.
- Heeft u het gezien op RTV Krimpenerwaard? De opnamen over de scheepsbouw (werf J&K Smit en rederij v.d. Hoog) zijn gemaakt i.s.m. Crempene. Via deze link zijn ze als nog te bekijken. <https://youtu.be/c7rjKI18kSg>
- *De ledenvergadering is op donderdag 25 april. Noteer alvast in de agenda.*

### COLOFON

Oud Nieuws wordt uitgegeven door de historische vereniging van Krimpen aan de Lek 'Crempene'

Redactie en opmaak: Gijs en Elsa Moerkerken

Correctoren: Jan Kees Wepster, Bert van den Herik

Secretariaat: Buitenweg 8  
2931AC Krimpen aan de Lek  
Tel: 0180-522465

e-mail: [crempene@telfort.nl](mailto:crempene@telfort.nl)

website:

[www.historischeverenigingcrempene.nl](http://www.historischeverenigingcrempene.nl)

facebook: [www.facebook.com/historischeverenigingcrempene](http://www.facebook.com/historischeverenigingcrempene)